



Dankbaar om alles wat hij voor ons is geweest,  
nemen wij met een vroom gebed afscheid van

DE HEER

## Omer RESTIAENS

echtgenoot van Mevrouw Martha MOREELS

geboren te Zulzeke op 1 februari 1902 en  
godvruchtig overleden te Maarkedal op  
7 november 1989, gesterkt door de laatste  
H. Sacramenten.

Onverwacht maar toch niet onvoorbereid is onze  
dierbare vader naar zijn Schepper terug geroepen.

Hij is heel zijn gezonde leven een fantastische  
werker geweest : eerst in de koolmijn : drie jaar lang;  
daarna op zijn eigen doening. Zo kon hij zorgen voor  
zijn gezin. Zo heeft hij zich opgewerkt met eigen  
kracht en nog zonder machines. Hij had kracht voor  
twee.

Hij had alleen spijt toen zijn gezondheid minder  
werd, dat hij zo niet meer verder kon werken. Zo  
lang hij kon ging hij ook helpen bij allen die hem  
vroegen: nooit weigerde hij dienst te bewijzen.

Hoe oud vader ook is mogen worden, toch doet  
zijn heengaan verdriet. Wij willen hem nu in God's  
handen geven en vragen om nieuw leven voor hem  
en om troost voor ons die achterblijven in de hoop  
dat wij elkander eens mogen terugvinden in het  
eeuwige leven.

De namis zal opgedragen worden in de parochie-  
kerk van Nukerke op zaterdag 25 november 1989  
om 9 uur.

Mevrouw Omer RESTIAENS - MOREELS Martha,

Mevrouw Albert RESTIAENS(†)-VALEPIJN,  
Heer en Mevrouw Marcel RESTIAENS-VEREECKE,  
Mevrouw Helena RESTIAENS,

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families RESTIAENS - STOCKMAN en  
MOREELS - DESAMBRE,

**danken U voor de oprechte blijken  
van deelneming en gebed.**

